



Geachte donateur/ sponsor,

Allereerst willen wij u als bestuur en medewerkers een heel gezond en goed 2006 toewensen.

Later dan we hadden bedoeld valt deze nieuwsbrief bij u in de bus. Maar onder andere door de hoeveelheid werk die de Lamadans optredens (zie onder punt 1) met zich mee hebben gebracht was er weinig tijd om nog aan het einde van het jaar 2005 een goede nieuwsbrief uit te geven. Voordeel is dat we de nu in staat zijn het financiële overzicht up to date te geven.

Wat treft u aan in deze nieuwsbrief:

1. Lamadanstour
2. Het prioritaire ziekenhuisproject in India.
3. Lopende projecten.
4. Onze nieuwe website!
5. Het financiële overzicht van afgelopen jaar (2005).

1. Lamadanstour van de monniken van het Gaden Jangtse klooster .

In de nieuwsbrief van het najaar van 2004 was het stukje te lezen: Monniken gaan optreden in Nederland.

Als onderdeel van een Europese tour hebben in Nederland 7 monniken (waaronder een Geshe) van het Gaden Jangtse klooster tussen 4 oktober en 12 november opgetreden op 16 locaties met traditionele Lamadansen in originele kleding. Ook hebben zij op 5 locaties een zandmandala gemaakt van de Boeddha van mededogen Avalokiteshvara of van de Medicijnboeddha. De organisatie was enorm, allerlei mensen hebben veel energie gestoken in het regelen van zalen, onderdak, voedsel, vervoer van de monniken etc. Vooral de naam van Caroline Biemans die de overall organisatie op zich had genomen is hier op zijn plaats voor een woord van dank.



De optredens.

Bij elk optreden werd begonnen met een introductie door de Geshe van het gezelschap en iemand van de organisatie. Vervolgens werd er een foto van de Dalai Lama neergezet, een zuiveringsritueel gedaan en een mandala offerande aangeboden. Daarna begonnen de dansen en die waren indrukwekkend en mooi. Met trage stappen en enorme concentratie werden deze dansen uitgevoerd. Zo was er onder andere een zwarte hoeden dans, een dans van de sneeuwleeuw, een vergankelijkheids dans en tussendoor werd er ook een demonstratie van een kloosterdebat gegeven die, al was het niet te volgen voor de meeste mensen, toch veel indruk maakte en soms ook komisch was.

DHONDEN Stichting

Tussen de dansen was er muziek en het (boventoon) zingen met instrumenten en stemmen die op velen een enorme indruk hebben gemaakt!

Dan de zandmandala constructies.



Het opbouwen van een dergelijke mandala kost ongeveer 5 dagen per mandala. Ongelofelijk en verslavend om te zien hoe door vier monniken aan de mandala werd gewerkt. Veel toeschouwers kwamen dan ook meerdere keren kijken hoe het verliep. Als je een dag gemist had was je verbaasd te zien hoe de mandala meer vorm had aangenomen. Een dag nadat de mandala af was werd er een vergankelijkheidsritueel uitgevoerd.

Soms waren de toeschouwers tot tranen geroerd omdat het mooie beeld werd vernietigd. Overal kon het ritueel goed worden uitgevoerd inclusief het uitstrooien van het zand in water, zoals in een rivier of een haven. Voordat dit gebeurde werd er eerst nog zand uitgedeeld aan de gretige bezoekers. Zand waarvan gezegd wordt dat het een bepaalde kracht bezit.

Aan het einde van de tour was er een afscheidsfeestje voor de organisatie en de monniken en werd de opbrengst bekend gemaakt (ruim 40.000 euro). De medewerkers werden door de monniken en Geshela hartelijk bedankt voor hun inspanningen. Geshela gaf daarbij uitdrukkelijk aan dat de opbrengst niet ten goede komt aan bouwen, maar aan voedsel en medische zorg.

Aan het einde van hun Europese tour gingen de monniken als afsluiting terug naar Italië om daar onder andere de zandmandala in Rimini, waar ze mee begonnen waren en die gezegd was door Zijne Heiligheid de Dalai Lama, te vernietigen.



2. Het prioritaire ziekenhuisproject.

De 'Gaden Jangtse Medicine Buddha's Clinic'

Wanneer monniken uit Tibet gevlucht zijn en in het hete klimaat van Zuid India terecht komen is het logisch dat zij problemen met hun gezondheid krijgen. Het is voor hen erg moeilijk om zich aan te passen aan de lokale omstandigheden. De enorme hitte en de slechte kwaliteit van het water tast hun gezondheid aan. Ze krijgen ziekten waar ze het bestaan niet van wisten toen ze in Tibet waren. Het is moeilijk voor de monniken om naar de Indiase medische voorzieningen te gaan voor diagnose en behandeling vanwege het taalprobleem en de hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Ze kunnen het zich gewoonweg niet permitteren.

Het Gaden Jangtse klooster had tot het jaar 2001 bijna geen medische voorzieningen. Het klooster heeft al te weinig geld om de monniken goed te eten te geven, laat staan om een medisch centrum te bouwen. Om de problemen voor zover mogelijk toch het hoofd te bieden werd er een kleine medische voorziening in een naast gelegen huis opgezet. Dit zat vanaf dag één vol. Er kwamen zoveel patiënten dat het moeilijk was om aan het eind van de dag de voorziening te sluiten voor de nacht.

Er werd een Indiase dokter aangesteld en een aantal monniken kregen cursussen over het verlenen van gezondheidszorg. Dit bracht een revolutie van hygiëne en gezondheidszorg op gang.

DHONDEN Stichting

Een Amerikaanse vrouw bezocht rond deze tijd het klooster en de medische voorziening. Ze was verbaasd over de beperkte middelen, de huisvesting van de gezondheidszorg en de vele patiënten. Zij heeft na haar overlijden een bedrag nagelaten aan de kliniek om te starten met de bouw van een nieuw medisch centrum. De bouw van het nieuwe centrum is begonnen in 2003. De begane grond van het twee verdiepingen tellende gebouw is nu gebouwd, aan de tweede verdieping wordt hard gewerkt en het centrum is al gedeeltelijk in gebruik genomen. De kliniek staat nu bekend als het 'Ganden Jangtse Medicine Buddha's Clinic'. Inmiddels is er een goede website met informatie:

www.gajangbuddhaclinic.org/



Belangrijkste doelstellingen van de kliniek:

- Gezondheidszorg leveren voor de Tibetaanse gemeenschap en de lokale Indiase bevolking.
- De ontwikkeling van de kliniek in een multi-disciplinair ziekenhuis met moderne uitrusting.
- Gratis verstrekking van medicijnen aan monniken en nonnen.
- Medische behandeling voor de leken bevolking voor een bescheiden vergoeding.
- Het opzetten van medische kampen ten tijde van een epidemie.
- Het ondervangen van de helft van de medische kosten voor de monniken van het Ganden Jangtse klooster als deze medische behandeling buiten de kliniek nodig hebben.

Andere activiteiten:

- Gratis staaroperaties voor de lokale bevolking.
- Het opzetten en bemannen van een medische post bij lessen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama bijv. tijdens de Kalachakra in Zuid India, januari 2006

Faciliteiten

De staf van de kliniek bestaat uit een Indiase arts, een tandarts, bezoekende ultrasound en endoscopie specialisten, drie Tibetaanse verpleegkundigen, twaalf gezondheidswerkers en vier personen voor de administratie (niet betaalde monniken). Met het eerste deel van het nieuwe gebouw is er een ziekenkamer met tien bedden voor verdere observatie van de patiënten. De kliniek heeft een eigen apotheekje en een kamer met röntgen-faciliteit staat op het punt om in gebruik te worden genomen.

De kosten

De Tibetaanse regering in ballingschap nodigt de medewerkers van de kliniek uit wanneer er een gezondheidstraining wordt gegeven. Verder is er een constante behoefte aan ondersteuning voor de aanschaf van medicijnen, medische en verpleegkundige benodigdheden en apparatuur, kosten voor de administratie en het loon van de vijf betaalde krachten.



DHONDEN Stichting

Geplande actie in samenwerking met de stichting Wilde Ganzen

De Stichting Dhonden is op dit moment hard bezig om een actie op te zetten om geld in te zamelen voor het bouwen van het tweede deel van het ziekenhuis (gaat nog om een klein deel) en de aanschaf van de benodigde apparatuur en inrichting. Hiervoor willen we in mei, juni en juli inzamelingen houden. We zijn van plan om dit in samenwerking met de Stichting Wilde Ganzen te gaan doen zodat de inzamelingen een nog grotere bijdrage aan het ziekenhuis kunnen worden. Het proces van aanvragen en uitwerken van de plannen hiervoor is in volle gang. U wordt hierover t.z.t. verder geïnformeerd.

3. Lopende projecten

Individuele sponsoring

De persoonlijke sponsoring van monniken en nonnen draagt er toe bij dat het huis wordt ontlast van de voorzieningen in de dagelijkse behoeften en studiematerialen. Het is een directe ondersteuning van de verspreiding van de Dharma. Een monnik wordt nu in de gelegenheid gesteld een tijd lang goed te studeren en zo snelle vorderingen te maken. Per 31/12/2005 ondersteunt u bij elkaar ruim 68 monniken en nonnen.

Zieke monniken

Voor de zieke monniken in Gaden Jangste werd 1315 Euro door u bijeengebracht in 2005. Dit fonds is en blijft ook nu nog steeds **zeer** actueel.

Voedsel voor monniken

Voor extra voedsel voor de monniken hebben wij een bedrag van 895 Euro ontvangen. Voor slechts 0,2 Euro biedt u een monnik een maaltijd, thee en wat zakgeld aan. Voor velen is dat een mooi extraatje.

Gaden Jangste Library.

Een advies van Z.H. de Dalai Lama is de unieke cultuur en heilige religie van Tibet te bewaren, te beschermen voor degeneratie. In het licht van dit advies is de Gaden Jangste Library opgericht. In 2004 is voor dit project 850 Euro binnengekomen.

Dranyi Khamtsen.

Onlangs is er om de grote toeloop van nieuwe monniken beter te organiseren gestart met de heroprichting en de herbouw van het Dranyi Khamsten. Voor dit project is in 2004 750 Euro binnengekomen. Daarnaast worden een groot aantal individuele monniken uit dit huis gesponsord. De prioriteit van dit project is voor Geshela daarmee lager geworden.

Voor meer informatie over de lopende projecten wordt verwezen naar de website

4. Onze (nieuwe) website.

Toen het optreden van de monniken vaste vorm begon aan te nemen en er ook besloten was tegelijkertijd daarbij de Dhonden stichting meer onder de aandacht te brengen is er hard gewerkt aan de opzet van onze eigen website. Onlangs zijn nog de puntjes op de i gezet en het mag gezegd worden: onze site mag er wezen: informatief en mooi.

Er is informatie te vinden over Tibetanen in India, de diverse projecten en de stichting zelf.

Als u tussen de nieuwsbrieven door op de hoogte wilt blijven of anderen wilt wijzen op ons bestaan en de mogelijkheden tot sponsoring is dit een uitermate geschikte manier. Grote dank gaat uit naar degene die de website zo mooi vorm geeft: Rudy Harderwijk.

5. Financieel verslag 2005

Mede door de lamadanstour was 2005 een financieel succesvol jaar: in totaal is ruim 76.000 Euro ontvangen. De jaarrekening vindt u op de volgende bladzijde. Uiteraard geldt nog steeds dat elke Euro die u via Dhonden sponsort terecht komt bij het goede doel in India. Alle organisatiekosten worden betaald door het bestuur.

Dank voor uw steun en met vriendelijke groeten,

Bestuur Dhonden stichting